



**Jaar na jaar ons kerstverhaal
om met het Kind op de toekomst te vertrouwen
en broederlijk vol goede wil
aan vrede en geluk te bouwen.** (M.S.)



**Voor u allen: Gezonde, fijne feestdagen toegewenst
Team Broederschool**

Kerstvakantie

Op vrijdagmiddag **23 december** begint de kerstvakantie om kwart over 12.

's Middags is er dus geen school meer.

We zien alle leerlingen weer graag, gezond en wel, terug op school
op maandag 9 januari 2017





Am Höfling bezoekt Broederschool



Op maandag 21 november hebben kinderen van klas 4 van onze partnerschool Am Höfling, groep 6/7 bezocht. Dit is nu de vierde keer dat deze twee groepen samen een activiteit doen.

We zijn de Duitse kinderen en leerkrachten eerst bij station de Kissel gaan ophalen. Daarna hebben we samen jonkvrouwhoeden en schilden geknutseld, dit was een vervolg op ons bezoek aan Kasteel Hoensbroek van afgelopen juni. We hebben verder samen gegymd, we hebben vossenjacht en gevangenisbal gedaan. Tijdens de lunch hebben we de Duitse kinderen kennis laten maken met typische Nederlandse snoep o.a. taai taai, pepernoten en drop. Na de lunch hebben we samen gezelschapsspellen in groepjes gedaan. We hebben samen gesjoeld en memory in het Nederlands-Duits gedaan. Het was een fijne dag en echt super om te zien hoe makkelijk de kinderen met elkaar samenwerken en communiceren. Wij verheugen al op ons bezoek aan Am Höfling in het voorjaar, dan bezoekt groep 6/7 de Duitse school in Aachen.



9.39u aankomst trein station de Kissel



Knutselen van de hoeden en schilden

Bedankt !

Drieëneenhalf jaar geleden kwam ik op de Broederschool, maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Ik start na de kerstvakantie als IB-er op de basisschool in Ulestraten. Ik heb mooie en bijzondere momenten mogen beleven op de Broederschool met mooie, bijzondere collega's, ouders, en vooral kinderen. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben.

Ik wens jullie een hele fijne kerstvakantie met de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Bedankt
voor de **MOOIE TIJD**



Sinterklaasviering

Groetjes van juf Evelyn.

Op maandag 5 december kwam de Goed Heiligman met zijn Pieten bij ons op de Broederschool langs. Elke groep had een dansje, liedje en versje voorbereid en dit voorgedragen in een versierde gymzaal. Ook bracht de Sint een bezoekje in de klas en nam voor elk kind een cadeautje mee. De kinderen hebben een gezellige ochtend gehad en genoten van de lekkernij. We hopen dat we Sinterklaas en zijn Pieten volgend jaar weer mogen begroeten op onze school!



De groepen 5, 6, 7 en 8 gingen zwemmen als cadeautje van Sinterklaas. Het was een zeer geslaagde, spetterende dag!



Mensen die helpen onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden

Bij ons op school hebben wij mensen ingehuurd die ons kunnen ondersteunen in het onderwijs aan onze kinderen.

Wij hebben het hier over de volgende mensen:

- Patricia Erven ondersteunt ons in het logopedische gedeelte. Zij screent kinderen en verwijst ze zo nodig door naar logopedisten. Ook helpt zij ons bij kinderen die nog extra ondersteuning nodig hebben bij de taal en de spraak.
- Brigitte Waelpoel helpt ons bij kinderen die een NT achtergrond hebben dus kinderen waar Nederlands de tweede taal voor is. Ook ondersteunt zij inhoudelijk bij de invulling van de schakelklas en dan vooral het woordenschatgedeelte
- Paola Eijkenboom ondersteunt ons in het begeleiden van kinderen die het nog moeilijk hebben met het gedrag.
- Debbie Alzer helpt ons in het begeleiden van kinderen die de leerstof nog moeilijk vinden



Al deze mensen hebben heel veel kennis op hun gebied.

Als we kijken naar onder kernwaarden:

- **Broederschap** (samen op weg),
- **Blijdschap** (kinderen moeten met plezier naar school kunnen komen),
- **Meesterschap** (Kinderen krijgen een optimaal onderwijsaanbod)

dan zorgen deze mensen er mede voor dat dit vorm gegeven wordt op de Broederschool .

Wij zijn dan ook heel blij dat zij met ons mee willen denken en doen om het onderwijs op de Broederschool zo succesvol mogelijk te maken.

Fijn bezoek aan het Broederhuis

Op donderdag 15 december zijn beide kleutergroepen op bezoek geweest bij het Broederhuis. Hier werden wij verwend met warme chocomel en heerlijke zelfgemaakte wafels.

De kinderen mochten een kleurplaat maken en daarna iets grabbelen uit de grabbelton van de kerstman.

Samen met een accordeonist hebben we gezellig kerstliedjes gezongen en mochten wij raden hoe oud de kerstman was.

De kleurplaten die de kinderen gemaakt hebben worden afgegeven aan de bewoners van de Hollehof.

Het was een gezellige ochtend!



Kerstmis op de Broederschool in het teken van de nieuwe gedragsaanpak



Vrijdag 23 december zal de schooldag beginnen op het schoolplein. De leerlingen, ouders en leerkrachten verzamelen zich rondom een vuurkorf en er zal kerstmuziek klinken. In de vuurkorf zullen leerlingen en leerkrachten briefjes gooien waarop problemen/ ruzies uit het verleden staan. Deze “oude koeien” willen we vergeten. Op deze manier laten leerlingen en leerkrachten zien dat fouten hersteld kunnen worden en dat we elkaar

de kans bieden om een nieuwe start te maken.

Het is erg mooi dat ook twee vaders laten zien dat ze problemen uit het verleden kunnen vergeten. Ze zijn bereid zijn om samen het goede voorbeeld te geven aan de leerlingen van de Broederschool door de oude ruzie te verbranden en elkaar de hand te geven.

We hopen dat veel ouders op vrijdagochtend aanwezig zijn bij dit vuurkorftafereel tussen 8.30 en 9.00 uur op de speelplaats. Hierna gaan de leerlingen met de leerkracht naar de groep. Er is later deze ochtend een viering in de kapel. ***Deze viering staat in het teken van Broederschap.***

Op het einde van de ochtend is er een kerstlunch voor de leerlingen. De hapjes worden gemaakt door de ouders. We willen alle ouders bedanken die hieraan een bijdrage leveren.

2017 brengt de Broederschool Broederschap.

Als we alle oude ruzies hebben verbrand kunnen we vanaf 9 januari 2017 een nieuwe start maken met het groepsdynamisch onderwijs. We hebben de laatste weken geoefend in de klassen zodat we allemaal de tijd hebben gekregen om te wennen aan deze nieuwe aanpak.

Bij deze aanpak staan onze drie kernwaarden centraal en gaan we samen met de leerlingen aan de slag om het volgende gedrag te laten zien op school:

Broederschap:

- Op onze school mag iedereen meespelen.
- Tijdens het spelen houden we onze handen en voeten thuis.

Meesterschap:

- Wij lossen ruzies op de afgesproken* manier op.
- Als de bel gaat, ruimen we de materialen op en gaan we in ons vak staan.

Blijdschap:

- Wij eten op de afgesproken plek en ruimen het afval op.
- We gebruiken het plein zoals afgesproken.

De Kerstmarkt op de Broederschool op vrijdag

Op vrijdag 16 december 2016 was er weer een heel gezellige kerstmarkt op de Broederschool.

Onze kinderen maakten vooraf mooie stukjes zoals schilderijtjes, waxinelichtjes, een houten kerstboom, fotolijstjes met de foto van het kind erin etc.

Teveel om op te noemen en allemaal even mooi.

Op de kerstmarkt werden deze mooie spullen verkocht. De opbrengst is voor de aanschaf van speelmateriaal voor de speelplaats, zoals springtouw, ballen etc.

Ook waren er allerlei knutselactiviteiten voor de kinderen, zoals het maken van een kerstman, het versieren van kerstballen, fotolijstjes etc.

De kinderen werkten er enthousiast aan en kwamen het vol trots laten zien.

Verder rook het heerlijk in het gebouw, want er werden lekkere pannenkoeken gebakken en popcorn gemaakt. De opbrengst hiervan is bedoeld om de onkosten van het schoolkamp te financieren.

In het Broederhuis konden ouders ook nog een kop soep eten of een lekker kopje koffie drinken.

Het was een gezellig samenzijn.

